

Maak een mooie kaart voor je buurvrouw/buurman of iemand die je kent uit je straat. En als je lekker bezig bent mag er gerust ook een kaart naar iemand die je niet zo goed kent. Dat wordt vast gewaardeerd. Op deze manier kunnen we weer bij een aantal mensen een glimlach op het gezicht toveren.



DOE JE OOK MEE?????